

De Madelief Nieuwsbrief nr.3

Februari 2022

Beste ouders,

Het jaar 2022 is alweer een maand oud, hoog tijd voor onze derde nieuwsbrief van 2021-2022, vol met leuke updates over alle activiteiten die we in de afgelopen maanden met de leerlingen hebben ondernomen.

We wensen u veel lees- en kijkplezier!

Nieuws vanuit het bestuur

Zwangerschapsverlof Nicole

Zoals u heeft gelezen is het zwangerschapsverlof van juf Nicole vorige week gestart. Haar taken worden waargenomen door juf Bertine (Schoolleidertaken) en haar klas, groep 5&6 krijgt les van juf Frederique.

Nicole, we wensen je bij deze nogmaals het allerbeste en hopen heel snel mooi nieuws van jou en Richard te horen!

Bezoek Onderwijsinspectie 2022

Afgelopen week ontvingen we het bericht dat we dit jaar de Onderwijsinspectie voor de tweede keer tijdens het bestaan van De Madelief mogen verwelkomen. Dat komt niet onverwacht, want zo'n bezoek vindt in principe iedere 4 jaar plaats. In de volgende nieuwsbrief volgt hierover meer informatie. Als bestuur en docententeam weten we in ieder geval dat we aan de slag kunnen gaan met de voorbereiding!



Belangrijke data:

19-02-2021

Voorjaarsvakantie

26-2-2022

Voorjaarsvakantie

19-03-2022

St. Patricks weekend

09-04-2022

Paasvakantie

16-04-2022

Paasvakantie

23-04-2022

Koningsspelen

30-04-2022

Bank Holiday weekend

28-05-2022

Voorleeswedstrijd

04-06-2022

Bank Holiday weekend

18-06-2022

Slotfeest/laatste schooldag

Nieuws vanuit de groepen

Het grote Pietenfeest

Op 27 november hebben we ons eerste Grote Pietenfeest gevierd, samen met heel veel kinderen! Dankzij de inzet van de leerkrachten en de hulpouders, konden we een gezellige middag organiseren. We hebben veel lol gehad tijdens de spelletjes zoals: stoelendans, cadeautjes mikken in de schoorsteen, zaklopen en paardje prik. Ook werden er mooie werkjes geknutseld aan de knutselafels: sfeerhuisjes prikken, sinterklaasjes en pietjes maken, een Sinterklaasmozaïek maken of een Sinterklaas bij nacht tekenen. We hebben gesmuld van lekkere pepernoten en hadden een heuse Piet op bezoek! Al met al was het een zeer geslaagd Pietenfeest.



Donatie aan Barnardos

Dankzij de vele inschrijvingen van het Pietenfeest en de opbrengst van de loterij van het Snoepgoedpakket hebben we een heel mooi bedrag kunnen ophalen van € 250,- voor het goede doel Barnardos. Uiteraard was deze stichting erg blij met deze donatie. Het restant bedrag € 233,- besteden we aan ontwikkelingsmateriaal en gezelschapsspelletjes voor De Madelief. Dit zal in de loop van het jaar worden aangeschaft.



Bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten

Enthousiast werden de Sinterklaasliedjes gezongen op het plein door de kinderen van De Madelief, afwachting of Sinterklaas ook dit jaar weer de weg naar onze school wist te vinden. En ja hoor, samen met onze Nederlandse ambassadeur meneer Palm en de Opruimpiet kwamen zij aangelopen. Alleen 1 probleem, Rommelpiet was nergens te bekennen. Maar dankzij een paar oplettende kinderen en ouders kwamen we erachter waar de Rommelpiet zich had verstopt. Achter het schoolgebouw dus! Ze was bang dat Sinterklaas boos zou zijn vanwege alle rommel die ze elke keer had gemaakt op school. Maar dat was gelukkig niet het geval. Alhoewel de Piet wel moest beloven er niet altijd zo'n rommeltje van te maken.

Na het ontvangst op het schoolplein heeft Sinterklaas alle groepen nog op bezoek gehad. En dat is altijd een feestje. Hij weet altijd precies over ieder kind iets te vertellen. Ook hadden zijn Pieten voor ieder kind een cadeau meegebracht. Dank u wel, Sinterklaas. Tot ziens weer en hopelijk tot volgend jaar.





Nationale voorleesontbijt

In je pyjama of onesie naar school, dat doe je ook niet zomaar elke dag. Maar dus wel bij het Nationale Voorleesontbijt, dan kan dat gewoon. Want voorlezen is leuk en heel belangrijk voor de taalontwikkeling, en helemaal leuk als het gecombineerd is met een ontbijt. Aan de juffen dit jaar de eer om vooraf aan het ontbijt gezamenlijk voor te lezen. We werden voorgelezen uit het boek 'De Neehoorn', geschreven door Marc Uwe-Kling. Daarna hebben we in onze eigen klassen ontbeten. Het was een lekkere en gezellige start van de lesdag.





Tips om voor te lezen bij kleuters

Voorlezen is voor kinderen erg belangrijk. Probeer daarom iedere dag een boek voor te lezen. Bij het voorlezen kunt u vragen stellen aan uw kind.

Voor het voorlezen:

- Waar denk je dat het boek over zal gaan?
- Wat zie je op de voorkant?
- Bespreken van het boek (voorkant, achterkant, bladzijden)

Tijdens het lezen:

- Wat is er gebeurd?
- Plaatjes bespreken
- Wat zal er nu gaan gebeuren?

Na het lezen:

- Waar ging het boek over?
- Over wie gaat het boek?
- Verhaal navertellen (juiste volgorde)

Voorlezen voor het oudere kind...absoluut doen!

Thuis en op school

Voorlezen in groep 1/2

We zijn begin januari begonnen met het thema Woeste Willem. Daar hoort natuurlijk een spannend prentenboek bij. Groep 1/2 heeft het al 2x gelezen en ermee geleerd hoe een verhaalvolgorde werkt. Ook hebben we gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat aan de hand van het thema piraten.



Voorlezen in groep 3/4

Groep 3 en 4 hebben in december een afscheidskadoetje gekregen van een leerling die terug naar Nederland vertrokken is: het boek 'Takkie', van Annie MG Schmidt, met tekeningen van Fiep Westendorp. Dit is een boek helemaal speciaal over het hondje van Jip en Janneke. De groep had een hele discussie over van wie het hondje nou eigenlijk was. Gelukkig heeft het eerste hoofdstuk ons daarover verteld. Takkie is van allebei!

Voorlezen in groep 5/6

In groep 5/6 wordt er op het moment voorgelezen uit het boek 'Julius Zebra'. Dit is een grappig, spannend en informatief boek over een zebra die door Romeinse soldaten gevangen genomen. Voor dat hij het weet staat hij oog in oog met de gemeenste gladiatoren in de gevaarlijkste arena ter wereld: Het Colosseum!



Voorlezen in groep 7 en 8

Vanaf de zomervakantie hebben we ons in groep 7 en 8 bezig gehouden met verschillende thema's, zoals het Coronavirus, beroepen, de klimaatverandering en de klimaattop in Glasgow. Aan de hand van deze thema's hebben we geluisterd naar verhalen en teksten en gedebatteerd over stellingen over deze onderwerpen. Vanaf januari gaan we starten in het boek 'De eilanden ruzie' van Jozua Douglas. Dit boek gaat over 2 presidenten van 2 eilanden die al jaren ruzie hebben over een paar onbewoonde eilandjes. Hun vriend Benito Blanco wil dat ze vrede sluiten en vrienden worden en nodigt ze uit op een klein paradijselijk eilandje, maar het vrede sluiten gaat nog niet zo makkelijk als Benito Blanco had gedacht...