

Beste ouders,

Fijn dat we weer begonnen zijn! Na een paar weken zijn alle leerlingen weer gewend aan het ritme en zijn we weer lekker aan de slag. In deze brief allerlei startinformatie.

Ook dit schooljaar hebben we nog steeds te maken met de Covid-maatregelen op school. Bedankt dat u allemaal zo goed blijft meewerken hieraan.

Informatieochtend

Informatieochtend met de leerkracht van groep **3/4, 5/6 en 7/8**

Het is fijn om elk jaar even kennis te maken met de nieuwe juf en om informatie over de jaargroep te krijgen. Vorig jaar hebben we dit vanwege de Covid-maatregelen via de e-mail aan u gecommuniceerd. Dit jaar willen we u graag weer uitnodigen op school. We doen dit buiten op het plein als het weer dit toelaat.

We houden de volgende planning aan:

- Juf Kim 04 september 12.15 - 12.40 uur
- Juf Bertine 18 september 12.15 - 12.40 uur
- Juf Nicole 25 september 12.15 - 12.40 uur

Bij de kleutergroep is het dit jaar anders geregeld. We gaan dit jaar starten met een kijkochtend voor de ouders. Hierbij heeft 1 van de ouders de mogelijkheid om een uur mee te draaien in de klas en zo een goed beeld te krijgen van ons kleuteronderwijs. Juf Isabel zal hiervoor een inschrijflijst rondmailen.



Belangrijke data:

11-9-2021

Algemene informatie ochtend voor alle ouders door het bestuur (bij droog weer buiten) 11.30 -12.30 uur

16-10-2021

Cultuurdag: Kinderboekenweek

23-10-2021

Herfstvakantie: Geen les

1^e schooldag

Groep 5/6 heeft even een moment rust. 15 minuten stillezen
Uit een eigen gekozen boek uit onze eigen schoolbib.



Groep 3 kreeg de eerste letters van het jaar aangeboden;
de 'i' en de 'k' ofwel dit ben **ik!**

Tekeningen gemaakt met stoepkrijt met als opdracht 'trek je
eigen lichaam over en teken er iets typisch Iers of Nederlands
versieringen bij'.



Schoolverlaters en nieuwkomers

Wij heten onze nieuwe
leerlingen van harte
welkom.

Sophia in groep 1, **Lana** in
groep 2 en **Pieter, Josh** en
Chloë in groep 3.

Helaas nemen wij afscheid
van de volgende leerlingen
Leo, Lorcan, Isa en
Tadgh.

Wij wensen jullie veel
succes in de toekomst.
Jammer dat we jullie niet
meer gaan zien.



Juf Nicole is in verwachting
van haar derde kind. We
wensen haar een fijne
zwangerschap. Zij zal eind
januari met verlof gaan.
Hierover informeren wij
u dan nader.

Groep 1/2 start dit jaar met een kleine groep leerlingen. Gedurende het schooljaar zal deze groep zich verder uitbreiden met nieuwe leerlingen. Spelenderwijs leren de kleuters nieuwe woorden, letters en liedjes. Dit alles rondom een thema dat in de belevingswereld van de leerlingen past.



Even voorstellen:

Hoi, mijn naam is Celina, ik ben 15 jaar en ik zit op de middelbare school in het 4^e jaar (transition year) in Dublin. In 2012 zijn we naar Ierland verhuisd. Zelf heb ik groep 6 t/m 8 doorlopen op De Madelief. Sinds december 2020 ben ik werkzaam bij De Madelief als klassenassistent. Vorig jaar assisteerde ik bij groep 1/2 en dit jaar assisteer ik voorlopig bij groep 3/4. Mijn 2 broertjes (Jasper en Silvij) zitten ook op De Madelief. Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken en dit is ook goed voor mijn eigen Nederlandse taal ontwikkeling.



Sinterklaas

Het duurt nog even maar toch wordt er achter de schermen alweer gewerkt aan het Sinterklaasfeest begin december. Een feest voor groot en klein. Door de jaren heen zijn er ook binnen De Madelief de nodige veranderingen geweest. Zo hebben we afgelopen schooljaar besloten om het uiterlijk van de traditionele Piet in te ruilen voor een Piet die veel meer bij deze tijd past. Oftewel een roetveegpiet, hiermee volgen wij de lijn van het landelijk comité in Nederland.



In alles wat we aanbieden proberen we deze lijn te volgen en de traditionele Piet geen plekje meer te geven in ons onderwijs. We geven eerlijk toe, soms is dit lastig, want zo zijn wij (leerkrachten, bestuursleden en de meeste van u) al die jaren opgegroeid. Ook voor sommige leerlingen moet het beeld van een Piet veranderen, dus als een werkje afwijkt van waar wij naar streven dan laten wij dit voor wat het is. Graag uw begrip hiervoor.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met: nicole@demadelief.org

Hulp van ouders op school

Uit de enquête is gebleken dat u graag wilt helpen bij activiteiten op school.

Dit vinden we fantastisch.

Wat belangrijk om te weten is, dat alle ouders die bij klassenactiviteiten helpen, of met de leerlingen werken, een verklaring van goed gedrag moeten hebben (dit regelt de school voor u). Dit moet altijd voorafgaand aan de activiteiten gebeuren. Omdat hier ook een kostenpost aan vast zit, kunnen we niet iedereen zomaar direct inzetten bij activiteiten.

We zijn nu op zoek naar:

- Twee ouders die ons 2 keer per jaar helpen om de bibliotheek boeken te inventariseren
- Een ouder die in de Kascommissie wil plaatsnemen (controle van onze financiën 1 x per jaar met de penningmeester)

Vraag

We zijn op zoek naar ouders met bijzondere beroepen. Heeft u een beroep waar u graag over wilt vertellen tijdens de cultuurdag op zaterdag 16 oktober? Zo ja, neemt u dan contact op met nicole@demadelief.org

Oh nee, onze Sinterklaas doet niet meer mee!! Dus we moeten op zoek naar een nieuwe **Sinterklaas** en dat is helemaal niet zo makkelijk. Graag richt ik me nu tot alle vaders van De Madelief wit u erover nadenken om ons te helpen en de kinderen van De Madelief een onvergetelijke dag te bezorgen. Sinterklaas vieren zonder Sinterklaas dat kan toch echt niet! Dus wie o wie helpt ons op zaterdag 4 december? Wilt u meer hierover weten mail dan naar nicole@demadelief.org.

We zijn ook nog op zoek naar 2 pieten, dus ook daarvoor kunt u zichzelf aanmelden.

We wensen alle leerlingen veel plezier in het nieuwe schooljaar!